

HAND-OUT BIJ DE PREEK OVER HC ZONDAG 3

Zondag 8 maart 2026 – 15.30 uur – Grote Kerk Genemuiden

De diepte van onze zondeval

- (1) De oorsprong
- (2) De omvang
- (3) De oplossing

Vragen om na de dienst over door te spreken:

- David zegt in Psalm 51: 7 “*Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.*” Wat bedoelt David hiermee? En wat betekent het verschil tussen zonden doen en een zondig hart hebben?
- In de preek werd het voorbeeld gebruikt van inkt in water. Waarom past dat beeld goed bij wat de zonde met ons hart heeft gedaan? Kun je nog een ander voorbeeld bedenken dat laat zien hoe diep de zonde zit?
- David bidt in Psalm 51: 9 “*Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn.*” Wat is hysop, waar werd het in de Bijbel voor gebruikt, en hoe wijst dit naar het werk van de Heere Jezus?
- David bidt in Psalm 51: 12 “*Schep mij een rein hart, o God.*” Dit is een gebed om wedergeboorte. Bid je hier ook om? En waar raakt dit gebed je eigen dagelijkse leven als je wedergeboren bent?

Zondag 3

Klassieke versie staat in onze Bijbel, hierbij de versie van Prof. Verboom

Vraag 6: Heeft God ons dan wel goed geschapen?

Antwoord: Ja, God heeft ons heel goed, naar Zijn beeld geschapen. Wij kenden Hem in het paradijs en hadden Hem lief. We loofden Hem en waren volmaakt gelukkig.

Vraag 7: Hoe komt het dan dat je nu zondig bent?

Antwoord: Door de zondeval van Adam en Eva (Genesis 3). Daardoor ben ik al zondig vanaf het moment dat ik ontvangen en geboren werd.

Vraag 8: Wedergeboorte

Wedergeboorte is een geboorte van boven af (Johannes 3: 3). Het is een algehele vernieuwing van mijn denken, willen, voelen, van mijn handel en wandel, door de Heilige Geest!



SAMENVATTING PREEK (I)

- Waar komt de zonde vandaan? Waarom zondigen wij? Waarom gaat het telkens mis in ons hart?
 - Stel je voor: een inktdruppel in een glas water...
 - Zo is het ook met de mens...
- “Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid.” (Ps. 51:3)**

1) De oorsprong van onze zondeval

‘Heeft dan God den mens also boos en verkeerd geschapen?’

- Is de zonde eigenlijk niet Gods schuld?

‘Neen Hij; maar God heeft den mens goed, en naar Zijn evenbeeld geschapen, dat is, in ware gerechtigheid en heiligheid, opdat hij God zijn Schepper recht kennen, Hem van harte liefhebben, en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om Hem te loven en te prijzen.’

- De mens is goed geschapen, naar Gods beeld.
- “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” (Gen. 1:31)**
- Een wereld zonder zonde, dood, schuld, schaamte en angst. Maar toen kwam de val.

‘Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?’

‘Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouderen, Adam en Eva, in het Paradijs, waar onze natuur zo is verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden.’

- Daar ligt de oorsprong van de zonde. Niet bij God, maar bij de mens.
- “...want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven.” (Gen. 2:17b)**
- Ze wisten het, maar wilden het niet. Dat is geen gebrek in Gods schepping, maar ongehoorzaamheid van de mens. Daarin zien we de diepte van de zonde.
- “Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.” (Ps. 51:5)**
- “Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” Ps. 51:7)**
- Dat is een ontdekkende belijdenis. Niet, ik heb een fout gemaakt, maar ik ben zo.
 - In ongerechtigheid geboren betekent dat de zonde al aanwezig was vanaf het eerste begin van zijn bestaan.
 - Ons probleem zit niet alleen in wat wij doen, maar in wie wij zijn.
- ‘Zo is onze natuur verdorven geworden, dat wij allen in zonde ontvangen en geboren worden.’**
- We dragen Adams val met ons mee. Dat is een waarheid die ons diep moet verootmoedigen.
 - Want we denken: ik doe mijn best, ik probeer netjes te leven, ik ga naar de kerk, ik help anderen. Maar Gods Woord zegt: het probleem zit dieper, het zit in het hart.
 - Voorbeeld appel die er van de buitenkant mooi uitziet... maar van binnen...

“Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?” (Jer. 17:9)

- Ik ben een zondaar.
- “Wees mij genadig, o God.” (Ps. 51:3a)**

2) De omvang van onze zondeval

‘Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja wij; tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden.’

- Dat zijn aangrijpende woorden. Dat betekent dat de zonde heel ons bestaan heeft aangetast: gedachten, verlangens, wil, woorden, daden, alles.
- “En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren.” (Gen. 6:5)**
- “Want ik ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen...” (Ps. 51:5-6a)**
- “Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.” (Ps. 51:12)**
- Schep. Dat is een vraag om een nieuw hart. Waarom? Omdat zijn oude hart niet te herstellen is. Dat is een ontdekking die een mens alleen leert wanneer Gods Geest overtuigt van zonde.

SAMENVATTING PREEK (2)

- De omvang van de zondeval betekent dat we onszelf niet kunnen veranderen.

‘Tenzij wij door den Geest Gods wedergeboren worden.’

- Geen hoop in onszelf, geen verbetering, niet hard werken. Maar wedergeboorte is noodzakelijk.

“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.” (Joh. 3:3)

- Het is nodig dat we eerlijk worden, zoals David dat deed:

“Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.” (Ps. 51:4)

3) De oplossing voor onze zondeval

- Wedergeboorte!

-“Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.” (Ps. 51:4)

-“Scheep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.” (Ps. 51:12)

-“Ontzondig mij met hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.” (Ps. 51:9)

- Hysop. Een klein plantje dat in Israël groeide en werd gebruikt bij reinigingsrituelen.
- Uittocht uit Egypte, reiniging van melaatsen. En David bidt dus om ontzondiging met hysop. Hij zegt eigenlijk: Heere, besprenkel mij met het bloed van het offer! En dan moeten we verder kijken!

- Naar het bloed van de Heere Jezus Christus!
- Hysop komen we tegen in Johannes 19 als zure wijn op een hysopstengel naar de mond van de Heere Jezus wordt gebracht.
- Hier wordt de bron geopend tegen de zonde en de onreinheid (Zach. 13:1)
- Niet onze inspanning, maar het bloed van Christus reinigt. En dat wordt een werkelijkheid in het leven van een zondaar door het wederbarende werk van de Heilige Geest.
- De Geest laat de zonde zien en brengt aan de voeten van Christus. Hij leeft bidden zoals David bad. Heere, reinig mij, was mij, ontzondig mij...! Dan wordt de zonde een last en het hart verbrijzeld.

-“De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.” (Ps. 51: 19)

-“En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.” (1 Joh. 1: 17)

-“Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.” (Ps. 51:9b)

- Wat betekent dat nu voor ons persoonlijk? Hoe komen we aan dat reinigende bloed? Wat vraagt God nu van ons?
- Een glas helder water... en daarin een druppel zwarte inkt... Dat is de werkelijkheid...
- Maar nu komt er iemand...

- Die het helemaal vernieuwd! Het oude water wordt weggenomen en er komt helder, zuiver water voor in de plaats...
- Dat is wat God doet door het bloed van Christus.

“Scheep mij een rein hart, o God.” (Ps. 51:12)

- Dan wordt de zonde niet meer iets kleins, maar een last.
 - Heere, bewaar mij voor de zonde. Heere, reinig mijn hart. Heere, laat mij eerlijk leven voor Uw aangezicht. Heere, ik kan niet bestaan voor U, tenzij U mij reinigt. Dat gebed van Psalm 51 wordt een gebed dat steeds terugkomt in het leven van Gods kinderen. Ze leren steeds dieper hoe zwart hun hart is, maar ook hoe groot Gods genade is!
 - Een vraag. Hebt u, heb jij, ooit zo werkelijk voor God gestaan? Als een zondaar die reiniging nodig heeft?
 - Er is reiniging! Alleen in Christus!
 - Blijf niet bij jezelf, bij je goede werken, je godsdienst, maar vlucht tot Christus!
- “En wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.” (Joh. 6:37)**
- “Wees mij genadig, o God.” (Ps. 51:3)**
- “Scheep mij een rein hart.” (Ps. 51:12)**
- “Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.” (Ps. 51: 9)**