

PROJECT

10 27

EN JE NAASTE ALS JEZELF



Diaconiecollecte t.b.v.

VOEDSELHULP ALBANIË



D.V. Avondmaalszondag 5 december 2021

Op D.V. zondag 5 december wordt het Heilig Avondmaal bediend in onze gemeente. Een goede gewoonte is dan om de **diaconiecollecte**, alsmede de collecte tijdens het Heilig Avondmaal een specifieke bestemming te geven. Voor de komende bediening is er gekozen voor een project van Project 10 27 (dit is het diaconale programma van de GZB), te weten **voedselhulp in Albanië**.



De protestantse kerken in Albanië zijn jong, ze zijn pas ontstaan toen het land weer openging in de jaren '90. Met veel enthousiasme zijn daarna in heel Albanië gemeenten gesticht en dat gaat tot op de dag van vandaag door.

Er zijn ongeveer 400 gemeenten met in totaal ca. 15.000 leden (0,5% van de bevolking).

Klein in aantal, maar wel krachtig!

Kijkend naar de economische omstandigheden in Albanië (waarbij de huidige COVID-19-situatie een lelijke duit in het zakje doet) kan een christelijke gemeente van enorme **diaconale betekenis zijn in de samenleving**. Dat heeft bijvoorbeeld de noodhulp in de afgelopen maanden bewezen. In veel dorpen delen kerken sinds de coronapandemie **voedsel-/hygiënepakketten of zaden uit, samen met de Albanese voedselbank**. Zo kunnen gezinnen weer even verder. En door om te zien naar mensen in nood kunnen kerken Gods liefde zichtbaar maken. Er zijn door dit werk zelfs mensen tot geloof gekomen. **Omzien naar anderen doet iets!** Zowel bij de ontvanger als bij de gever.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Project 10 27: www.project1027.nl.

U kunt uw gift ook overmaken op de bankrekening van de diaconie onder vermelding van 'Project 10 27'.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan, zowel in het geven als in uw gebed,

Een hartelijke groet van uw diaconie

Helpt u mee?

Voor 30 euro kan een arm Albanees gezin
een maand van een voedselpakket
worden voorzien!

Arjeta (niet haar echte naam) is een meisje uit Kine-ta, bij Durrës. Toen vorig jaar door de aardbeving hun huis instortte, heeft ze haar beide ouders verloren. Ze leeft nu bij haar oma. Eerst woonden ze in een tent, toen in een container. Ze waren erg blij met de hulp van de voedselbank. Mede dankzij de lokale kerk is er nu een appartementje voor hen gevonden en ingericht. Ze regelden voor Arjeta ook een telefoon, zodat ze tijdens de lockdown haar schoollessen kon blijven volgen. De voorganger van de plaatselijke kerk gaat regelmatig naar ze toe om te horen hoe het gaat. Er is psychiatrische hulp geregeld en ze krijgen elke maand voedsel. Overbodig te noemen hoe intens dankbaar oma en kleindochter zijn voor deze hulp. De liefde die ze ontvangen, maakt hen stil...

AL.3.105

www.project1027.nl/albanese-kerken-dragen-bij/