

Leerstof Catechese 16+

Seizoen 2021 – 2022



Vragen bij de HC

1. Wat is je enige troost?

Mijn enige troost is, dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet van mijzelf ben maar het eigendom van Jezus Christus.

2. Wat heeft Hij voor je gedaan?

Hij heeft met Zijn bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost.

3. Hoe bewaart Hij je als Zijn eigendom?

Hij bewaart mij, zó dat alle dingen moeten dienen tot mijn zaligheid (heil).

4. Wat is een waar geloof?

Een waar geloof is:

een stellig WETEN, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in Zijn Woord geopenbaard heeft;

én een vast VERTROUWEN, dat God niet alleen anderen maar ook mij de zonden vergeven heeft, alleen om wille van de verdienste van Christus.

5. Hoe komen we aan dat geloof?

Door het lezen van de Bijbel en de werking van de Heilige Geest.

6. Hoe ben je rechtvaardig voor God?

Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus

7. Dus in jezelf ben je niet rechtvaardig?

Neen, mijn geweten klaagt mij aan, dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb en tot alle kwaad geneigd ben.

8. Hoe kan je dan toch spreken van rechtvaardig voor God?

Uit enkel genade laat God voor mij gelden de **VOLDOENING** en **DE GERECHTIGHEID** van Christus, zonder enige verdienste van mijn kant.

9. Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijke Kerk?

De kerk is de gemeente, die Christus Zelf vergadert, beschermt en in stand houdt, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

10. Waardoor vergadert Christus Zijn Kerk?

Christus vergadert Zijn Kerk door Zijn Geest en Woord.

11. Welke weldaden geeft de Heere aan Zijn Kerk?

1. Vergeving van de zonden.
2. Opstanding van het vlees.
3. Een eeuwig leven.

12. Wat is de Heidelbergse Catechismus?

Een vragenboek over de Bijbelse geloofsleer.

13. Wanneer en door wie is de Heidelbergse Catechismus opgesteld?

In 1563 door Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus te Heidelberg (Duitsland)

14. Wat wordt oa. besproken in de Catechismus?

De 12 Artikelen van het christelijk geloof, de 10 geboden en het 'Onze Vader'.

15. Hoe is de Catechismus ingedeeld?

Zondag 1: Onze enige troost

2-4: De ELLENDE van de mens

5-31: De VERLOSSING van de mens (geloof en sacramenten)

32-52: De DANKBAARHEID van de christen jegens God vanwege de verlossing (gebod en gebed)

16. Wat is een sacrament?

Een sacrament is een teken en zegel (dwz een zichtbaar teken) van Gods belofte, dat Hij mijn zonden wil vergeven.

17. Hoeveel sacramenten heeft Christus ingesteld?

Twee, de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal.

18. Waarvan is het doopwater en teken en zegel?

Het doopwater is een teken en zegel van de afwassing der zonde door het bloed van Christus.

19. Waarom worden ook kleine kinderen gedoopt?

Ook de kinderen der gelovigen behoren bij het verbond van God; Gods belofte is ook voor hen, daarom mogen zij ook het TEKEN van die belofte ontvangen.

20. Wat is het teken van het Heilig Avondmaal?

Het teken van het Heilig Avondmaal is het verbroken brood en de vergoten wijn.

21. Voor wie heeft Christus het Heilig Avondmaal ingesteld?

Christus heeft het Avondmaal ingesteld voor Zijn gelovigen.

22. Wat is nodig vóór de viering van het Avondmaal?

Voor de viering van het Avondmaal is het nodig dat wij onszelf onderzoeken.

23. Waarover moeten wij onszelf onderzoeken?

Wij moeten ons onderzoeken of wij:

1. Onze zonden met berouw voor God belijden (ellende)

2. De belofte van God geloven, dat al onze zonden om Christus' wil vergeven zijn (verlossing)

3. Van harte bereid zijn een nieuw leven te gaan leiden van dankbaarheid tegenover God (dankbaarheid)

24. Wat belijd je, als je zegt: de Almachtige, Schepper van hemel en aarde?

Hij heeft hemel en aarde uit niets geschapen en houdt ze nog door Zijn voorzienigheid in stand.

25. Wat wordt bedoeld met de voorzienigheid van God?

Met de voorzienigheid van God wordt bedoeld, dat alle dingen van Zijn Vaderlijke hand tot ons komen. Het is de almachtige kracht van God, waardoor Hij hemel en aarde ONDERHOUDT EN REGEERT.

26. Met welk doel dien je dit te weten?

Opdat u in alle tegenspoed geduldig bent, en in alle voorspoed dankbaar.

27. Waarin bestond dan Gods beeld in ons?

In ware kennis van God, gerechtigheid en heiligheid. (Kol.3:10 en Ef.4:24)

28. Waartoe heeft God ons geschapen?

God heeft ons geschapen, opdat wij Hem kennen en liefhebben en eeuwig met Hem leven.

29. Hoe is de mens zo zondig geworden?

De mens is zondig geworden door de val en de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs.

30. Zijn wij zo verdorven, dat wij onbekwaam zijn tot iets (zaligmakend) goeds en geneigd zijn tot alle kwaad?

Ja, zo verdorven zijn wij, als wij door de Heilige Geest niet opnieuw geboren worden.

31. Waarom wordt de Zoon van God, JEZUS, dat is: Zaligmaker (Verlosser) genoemd?

De Zoon van God heet Jezus, dat is Zaligmaker, omdat Hij ons van al onze zonden verlost.

32. Waarom wordt HIJ Christus (dat is: Gezalfde) genoemd?

Hij is met de Heilige Geest gezalfd tot:

Onze hoogste Profeet
Onze enige Hogepriester
Onze eeuwige Koning

33. Noem de vijf trappen van Christus' vernedering

1. Zijn nederige ontvangen en geboorte
2. Zijn lijden
3. Zijn sterven
4. Zijn begraven worden
5. Zijn nederdaling ter helle.

34. Wat heeft Christus als onze hoogste Profeet gedaan?

Hij heeft verborgen raad en wil van God ten aanzien van onze verlossing volkomen geopenbaard (bekendgemaakt).

35. Wat heeft Christus als onze enige Hogepriester gedaan?

Hij heeft ons met het enige offer van Zijn lichaam verlost.

36. Wat doet Hij als Koning?

Hij regeert ons met Zijn Woord en Geest en bewaart ons bij de verworven verlossing.

37. Noem de vier trappen van Christus' verhoging

1. Zijn Opstanding
2. Zijn Hemelvaart
3. Zijn zitten ter rechterhand Gods
4. Zijn wederkomst om te oordelen.

38. Wat betekent voor jou de opstanding van Christus?

De opstanding van Christus betekent:

1. Hij heeft de dood overwonnen.
2. Wij worden door Zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven;
3. Zijn opstanding is de GARANTIE voor onze zalige opstanding tot eeuwige vreugde.

39. Wat betekent de belijdenis: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God?

Christus is in de hemel onze VOORSPRAAK bij de Vader en regeert vandaar Zijn Gemeente.

40. Wat troost je de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden?

Ik verwacht Hem als Rechter uit de hemel.

41. Wat geloof je van de Heilige Geest?

De Heilige Geest is waarachtig God;

Hij geeft mij deel aan Christus door een oprecht geloof;

Hij troost mij en blijft eeuwig bij mij.

42. Wat is de bekering van de mens?

De bekering is:

- de afsterving van de oude mens, dat is de mens, die de zonde liefheeft.
- de opstanding van de nieuwe mens, dat is de mens, die God liefheeft.

43. Wat zijn goede werken?

Goede werken zijn werken, die uit een oprecht geloof (in Christus) naar de wet van God en tot Zijn eer geschieden.

44. Waaruit kent u uw ellende?

Uit de wet van God

45. Wat eist Gods wet van ons?

Gods wet eist van ons:

'U zult de HEERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart, en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf'.

46. Welke twee dingen vraagt de wet dus?

De wet vraagt liefde tot God en de naaste.

47. Waarom heeft God ons Zijn wet gegeven?

God gaf ons Zijn wet:

1. tot kennis van onze zonden. Om ons (als arme zondaar) te drijven tot Christus.
2. als leefregel voor het christenleven (leven der dankbaarheid)
3. als orde van God voor het maatschappelijke leven.

48. Hoe kunnen wij de Tien Geboden indelen?

- Het 1e tot 4e gebod: Hoe wij ons tegenover **de HEERE** moeten gedragen.
- Het 5e tot het 10e gebod: Hoe wij ons tegenover **onze NAASTE** moeten gedragen.

49. Wat is bidden?

Bidden is:

God van harte aanroepen in berouw over onze zonden en in vertrouwen op Zijn belofte dat Hij ons verhoort om Jezus' wil.

50. Wat mogen wij in ons gebed aan de HEERE vragen?

Wij mogen bidden om alles wat wij nodig hebben voor ziel en lichaam.

51. Hoe kunnen wij het 'Onze Vader' indelen?

3 beden om Gods eer

3 beden voor onze noden

en een lofprijzing

Bijbelteksten

Efeze 2: 4-5

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden –

Efeze 6: 14-17

Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

Filippenzen 2: 3-4

[Doe] niets uit eigenbelang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat eenieder niet [alleen] oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat eenieder ook [oog hebben] voor wat van anderen is.

Kolossenzen 2: 6-7

Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.

Kolossenzen 3: 16

Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Hebreeën 4: 15

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar [Een] Die in alles op dezelfde wijze [als wij] is verzocht, [maar] zonder zonde.

Hebreeën 10: 23

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar [vast]houden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.

Hebreeën 10: 25

Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar [elkaar] aansporen, en [dat] zoveel te meer als u de [grote] dag ziet naderen.

Hebreeën 11: 1

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, [en] een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Hebreeën 13: 8

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

2 Petrus 3: 10

Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.

1 Johannes 1: 9

Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

1 Johannes 2: 2

En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor [de zonden] van de hele wereld.

1 Johannes 2: 15-17

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.

Openbaring 3: 20

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.

Openbaring 22: 20-21

Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! De genade van onze Heere Jezus Christus [zij] met u allen. Amen.