

Leerstof Catechese 14-15

Seizoen 2021 – 2022



Enkele Bijbelse kerngegevens

De 10 geboden

1. Geen andere goden dienen.
2. Geen beelden maken om die te vereren of te dienen.
3. Gods naam niet zinloos gebruiken.
4. De rustdag houden.
5. Je vader en je moeder respecteren.
6. Geen mens doden.
7. Niet echtbreken.
8. Niet stelen.
9. Niet liegen.
10. Niet begeren wat van je naaste is.

De samenvatting van de wet

1. Je zult de HEERE je God liefhebben met geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel je verstand en met geheel je kracht.
2. Je zult je naaste liefhebben als jezelf.

Bijbelboeken Oude Testament

Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Richter, Ruth, 1 en 2 Samuël, 1 en 2 Koningen, 1 en 2 Kronieken, Ezra, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken, Prediker, Hooglied, Jesaja, Jeremia, Klaagliederen van Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggai, Zacharia, Maleachi.

Bijbelboeken Nieuwe Testament

Matthéüs, Markus, Lukas, Johannes, Handelingen, Romeinen, 1 en 2 Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Kolossenzen, 1 en 2 Thessalonicenzen, 1 en 2 Timothéüs, Titus, Filemon, Hebreëen, Jakobus, 1 en 2 Petrus, 1, 2 en 3 Johannes, Judas, Openbaringen.

Uit de geloofsbelijdenis

1. Wat is je enige troost?

Mijn enige troost is, dat ik met lichaam en ziel in leven en sterven niet van mijzelf ben maar het eigendom van Jezus Christus.

2. Wat heeft Hij voor je gedaan?

Hij heeft met Zijn bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost.

3. Hoe bewaart Hij je als Zijn eigendom?

Hij bewaart mij, zó dat alle dingen moeten dienen tot mijn zaligheid (heil).

4. Wat is een waar geloof?

Een waar geloof is:

een stellig WETEN, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in Zijn Woord geopenbaard heeft;

én een vast VERTROUWEN, dat God niet alleen anderen maar ook mij de zonden vergeven heeft, alleen om wille van de verdienste van Christus.

5. Hoe komen we aan dat geloof?

Door het lezen van de Bijbel en de werking van de Heilige Geest.

6. Hoe ben je rechtvaardig voor God?

Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus

7. Dus in jezelf ben je niet rechtvaardig?

Neen, mijn geweten klaagt mij aan, dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb en tot alle kwaad geneigd ben.

8. Hoe kan je dan toch spreken van rechtvaardig voor God?

Uit enkel genade laat God voor mij gelden de **VOLDOENING** en **DE GERECHTIGHEID** van Christus, zonder enige verdienste van mijn kant.

9. Wat geloof je van de heilige, algemene, christelijke Kerk?

De kerk is de gemeente, die Christus Zelf vergadert, beschermt en in stand houdt, waarvan ik een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven.

10. Waardoor vergadert Christus Zijn Kerk?

Christus vergadert Zijn Kerk door Zijn Geest en Woord.

11. Welke weldaden geeft de Heere aan Zijn Kerk?

1. Vergeving van de zonden.
2. Opstanding van het vlees.
3. Een eeuwig leven.

Bijbelteksten

Handelingen 2: 4

En zij werden allen vervuld met [de] Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

Handelingen 4: 12

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Handelingen 4: 33

En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen.

Handelingen 24: 16

En daarom oefen ik mijzelf om altijd een zuiver geweten te hebben voor God en de mensen.

Romeinen 1: 16-17

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en [ook] voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Romeinen 7: 24-25

Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere.

Romeinen 8: 38-39

Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.

Romeinen 10: 9

Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.

Romeinen 11: 26

En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

Romeinen 14: 17

Want het Koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

1 Korinthe 1: 23

Wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid.

1 Korinthe 6: 19

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is [en] Die u van God hebt [ontvangen], en dat u niet van uzelf bent?

2 Korinthe 5: 11

Nu wij dus [deze] vrees voor de Heere kennen, bewegen wij [de] mensen [tot het geloof]; en voor God zijn wij openbaar geworden, maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn.

2 Korinthe 8: 9

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.

2 Korinthe 12: 9-10

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.