

Bella Flor deelt hoop
in gevaarlijke sloppenwijk.



Gedreven door het vuur van geloof



Bella Flor heeft al heel wat meegemaakt in haar leven: diefstal, schietpartijen, afrekeningen. Toch weerhoudt dat haar er niet van om zich met hart en ziel in te zetten voor de mensen in La Tabla, een arme wijk van de Costa Ricaanse hoofdstad San José.

La Tabla is echt zo'n wijk waar je liever niet naartoe gaat. Veel te gevaarlijk! Voor je het weet word je overvallen of vermoord. Dat is in elk geval het beeld dat veel mensen hebben. Toen Bella er 23 jaar geleden voor het eerst kwam, raakte de nood in de wijk haar diep. Je kunt er dan voor kiezen om je ogen te sluiten óf je handen uit de mouwen steken om mensen weer een beetje hoop en geloof te geven. En dat laatste deed ze.

Uitdelen van maaltijden

Ze startte een ontmoetingscentrum waar mensen uit de wijk een maaltijd konden krijgen. Verslaafden werden aangemoedigd om naar een afkickcentrum te gaan. Kinderen kregen schoolspullen en huiswerkbegeleiding. In de loop der jaren is Bella voor veel mensen van grote betekenis geweest. De sfeer in de wijk is nog steeds grimmig, maar te midden van alle ellende biedt het centrum van de kerk hoop.



Volhouden

Bella wordt gedreven door het vuur van het geloof. Het is niet altijd gemakkelijk geweest om het vol te houden. Maar elke keer wordt ze er in bevestigd dat ze hier moet zijn. Ook als er weer eens onvoldoende te eten is. "Dan ga ik bidden en vasten. Ik breng mijn nood bij God en zeg: God, alstublieft, die kinderen hebben het nodig. Wonderlijk genoeg komt er dan altijd weer iemand die eten en kleding brengt."

Het centrum is inmiddels al tientallen jaren een bekende plek in de wijk. Hier krijg je aandacht, wordt er naar je geluisterd en als je een probleem hebt, zoekt Bella Flor met je naar een oplossing. Ze bemoedigt mensen vanuit de Bijbel en stimuleert hen om te dromen.

Bella Flor is een inspirerend voorbeeld van hoe je getuige van Jezus Christus kunt zijn, in woord en daad. Evangelie en sociale betrokkenheid, kerk en buurt, ze horen bij elkaar. Samen met kerken wereldwijd houden we het vuur brandend!

**Help kerken in Costa Rica
om te zien naar hun naasten!**



Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

€ 10 € 20 € 50 anders, nl. € _____

per maand per kwartaal per jaar eenmalig

Graag ontvang ik 4 x per jaar het GZB-magazine Alle Volken.

Voorletter(s) _____ dhr. / mevr. / fam. _____

Naam _____

Adres _____

PC & plaats _____

E-mail _____

Banknr. (IBAN) N L _____

Datum _____ Handtekening _____

Geef online

Via de Tikkie QR-code of via
www.gzb.nl/costarica



Doe deze kaart in de collectezak of stuur deze kaart in een envelop zonder postzegel naar: GZB, Antwoordnummer 1300, 3970 WB Driebergen.



Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond de 25^e van de maand. Een incasso kunt u binnen acht weken laten terugboeken door uw bank. U kunt uw machtiging aanpassen door te mailen naar info@gzb.nl of bel 0343-512444. De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.



Zending verbindt Nederland met Costa Rica

Wat kunt ú doen?

€ Geven Met € 20 kan een voorganger of gemeentelid **meedoen aan een cursus om te leren dat het delen van het Evangelie hand in hand gaat met maatschappelijke betrokkenheid**. Met deze cursussen willen we bereiken dat in veel meer gemeenten in Costa Rica initiatieven ontstaan zoals het werk van Bella Flor in de sloppenwijk La Tabla.

🙏 Bidden Dank voor zegen op het werk van Bella Flor. Bid dat zij voor veel kerken in Costa Rica en ook voor ons in Nederland een inspirerend voorbeeld mag zijn.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het GZB-programma in Costa Rica, zie voor meer info www.gzb.nl/costarica. Komt er meer binnen dan nodig, dan gaat dat naar andere GZB-programma's in Latijns-Amerika.

Word Zendingsmaatje

zendingsmaatje.nl
een initiatief van de GZB

"Wij verlangen ernaar dat kerken oog krijgen voor de wereld om hen heen, bijvoorbeeld voor mensen die in achterstandswijken wonen."

Een paar jaar terug zijn Kees en Claudia door de GZB naar Costa Rica uitgezonden. Claudia helpt Bella Flor bij het vrouwen- en kinderwerk in de achterstandswijk La Tabla. Kees geeft theologie aan het interkerkelijk seminarie ESEPA.

Wilt u het werk van Kees en Claudia of één van de andere zendingswerkers van de GZB steunen? Ga dan naar www.zendingsmaatje.nl en bid, leef en geef mee! Niet iedereen kan zendingswerker worden... Zendingsmaatje wel!



Postbus 28
3970 AA Driebergen
0343 - 51 24 44
info@gzb.nl
www.gzb.nl
IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45
Periodiek nr 2, Pinksteren 2021



zending verbindt