

Help huisgemeenten in Bulgarije

Geef voor de **zomercollecte** van de GZB

Stel je voor: je bent de eerste christen in je dorp. Je bent zo vol van Gods liefde – óók voor jou – dat je het aan iedereen doorvertelt. Langzaam maar zeker ontstaat er een kleine huisgemeente.

Channa uit Bulgarije komt tot geloof als een christelijke vrouw, Nataliya, haar dorp bezoekt en haar vertelt over Jezus. Aan iedereen die het maar wil horen, vertelt Channa het Goede Nieuws door. Ondanks dat er in haar omgeving veel weerstand is tegen het christelijk geloof. De meeste mensen zijn moslim, ook Channa's man. "Dat was heel moeilijk! Het gaf zó veel problemen toen ik tot geloof kwam. Ik heb veel voor hem gebeden. Ik ben God intens dankbaar dat hij ook tot geloof is gekomen."

Huisgemeente

De kleine gemeente die in de loop der tijd is ontstaan, komt samen in het huis van Channa. "Al heel veel jaren! In het begin was dat niet gemakkelijk. De burgemeester kwam zelfs, vroeg wat we deden en verbood ons samen te komen, maar wij zeiden: 'Nee! U kunt ons niet tegenhouden.' Eerst waren we maar klein, maar er komen steeds weer mensen bij. Loof God! We hebben een moeilijke tijd gehad, maar ik ben zó gelukkig met mijn God en deze gemeente. Daar ben ik heel dankbaar voor! Wie het wil horen, vertel ik over Jezus. Ook aan mijn kinderen en kleinkind."

"Mijn oma vertelt vaak over God"

Channa's kleindochter heet ook Channa. Net als haar oma gelooft zij in de Heere Jezus. Niet iedereen snapt dat. Channa jr. is daarom best weleens bang voor de kinderen in haar dorp. "Maar God leert mij dat ik niet bang hoeft te zijn voor andere mensen. De Enige Die we moeten vrezen, is God. Hij staat boven alles en boven iedereen. Hij is als een Vader voor me. Prijs Hem!



Geef voor Bijbels en voedselpakketten. Zo helpt u evangeliste Nataliya en zendingswerker Foka van de Beek met het bezoeken en bemoedigen van de kleine huisgemeenten.

Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

- € 25 € 50 € 100 anders, nl. €
- per maand per kwartaal per jaar eenmalig
- Graag ontvang ik 4 x per jaar het GZB-magazine Alle Volken.

Voorletter(s) dhr. / mevr. / fam.

Naam

Adres

PC & plaats

E-mail

IBAN

Datum

Handtekening

Doe deze kaart in de collectezak of stuur de kaart in een envelop zonder postzegel naar:

GZB
Antwoordnummer 1300
3970 WB Driebergen



Geef online

via de Tikkie QR-code of
via www.gzb.nl/bulgarije



Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond de 25^e van de maand. Een incasso kunt u binnen acht weken laten terugboeken door uw bank. U kunt uw machtiging aanpassen door te mailen naar info@gzb.nl of bel 0343-512444. De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie gzb.nl/privacy.



Wat kunt u doen...

...voor het zendingswerk in Bulgarije?



Geven – Met € 25 kan een huisgemeente een gezin uit het dorp helpen met een voedselpakket. Regelmatig komen via de contacten die hierdoor ontstaan dorpsgenoten tot geloof.



Bidden – Dank God dat christenen in Bulgarije vrijmoedig hun geloof delen en dat daardoor mensen tot geloof komen. Bid dat wij in Nederland hun voorbeeld zullen volgen.



Doen – Dankzij het evangelisatiewerk van Nataliya zijn er in de regio Boergas tien kleine huisgemeenten ontstaan. Bemoedig deze gemeenten door een kaartje te sturen. Dat kan via de GZB, Postbus 28, 3970 AA Driebergen.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van de GZB in Bulgarije. Komt er meer binnen dan nodig, dan gaat dat naar ander GZB-werk in Europa.

Meer verhalen lezen uit Gods wereldwijde kerk?

De GZB heeft een prachtige nieuwe website. Ga naar www.gzb.nl, ontdek wat zending betekent en hoe u ook zelf betrokken kunt zijn.



Het Evangelie voor iedereen

