

# Deel het Evangelie in India



**Nog maar kortgeleden waren Mangal en Titki streng gelovige hindoes. Het Indiase echtpaar aanbad veel afgoden en volgde rituelen voor vrede en geluk. Tot er iets wonderlijks gebeurde wat hun leven compleet veranderde...**

Op een dag kreeg Mangal last van nierstenen; de klachten werden steeds erger. Niemand kon hem helpen, de dokters in het ziekenhuis niet, de hindoe-goden ook niet. Zijn toestand verslechterde met de dag. Hij werd zo mager dat hij nauwelijks meer kon lopen. Evangelist Subodh hoorde over hem en ging naar zijn huis om te troosten en te bidden. Na een paar weken volhardend gebed besloot het gezin naar de plaatselijke samenkomst te komen. Wonderlijk genoeg kwam er tegelijkertijd ook verbetering in de gezondheid van Mangal. Het heeft Mangal, Titki en hun kinderen ervan overtuigd dat alleen God almachtig is. Ze deden alle afgoden uit hun huis weg. Inmiddels zijn Mangal en Titki gedoopt!



## **Ondanks weerstand**

Miljoenen mensen in het noorden van India hebben nog nooit het bevrijdende Evangelie van Jezus Christus gehoord. Juist hier wil GZB-partner CRFI (Christian Reformed Fellowship of India) het Evangelie delen. Dat valt niet altijd mee in een omgeving waar veel weerstand is tegen het christelijk geloof. Christenen krijgen te maken met intimidatie en discriminatie, soms zelfs met fysiek geweld en aanslagen. Ondanks dat komen velen tot geloof. Regelmatig gebeurt dat door wonderlijke genezingen. In de afgelopen tien jaar zijn er in de regio's Bihar en Jharkhand door het werk van CRFI ongeveer 150 nieuwe gemeenten ontstaan.

## **Groei**

We willen deze jonge gemeenten graag helpen groeien: niet alleen in aantal, maar ook in diepte. Het CRFI geeft bijbels onderwijs aan voorgangers en evangelisten die met de fiets of lopend van dorp naar dorp trekken. Aan dit onderwijs is grote behoefte; de meesten zijn zelf ook nog maar kort christen.

**Help mee,  
zodat steeds meer mensen  
in India het Evangelie horen!**



Hierbij machtig ik de GZB om het volgende bedrag af te schrijven:

€ 10    € 30    € 50    anders, nl. € \_\_\_\_\_

per maand    per kwartaal    per jaar    eenmalig

Graag ontvang ik 4 x per jaar het GZB-magazine Alle Volken.

Voorletter(s) \_\_\_\_\_ dhr. / mevr. / fam. \_\_\_\_\_

Naam \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

PC & plaats \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Banknr. (IBAN) N L \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Handtekening \_\_\_\_\_

## Geef online

Via de Tikkie QR-code of via  
[www.gzb.nl/kerkinindia](http://www.gzb.nl/kerkinindia)



Doe deze kaart in de collectezak of stuur deze kaart in een envelop zonder postzegel naar: GZB, Antwoordnummer 1300, 3970 WB Driebergen.



Het incassant-ID van de GZB is NL42zzz404780600000. De GZB incasseert rond de 25<sup>e</sup> van de maand. Een incasso kunt u binnen acht weken laten terugboeken door uw bank. U kunt uw machtiging aanpassen door te mailen naar [info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl) of bel 0343-512444. De GZB gaat zorgvuldig om met uw gegevens, zie [gzb.nl/privacy](http://gzb.nl/privacy).



## Zending verbindt Nederland met India

# Wat kunt u doen?

€ **Geven** Evangelisten in India krijgen geen salaris. Met uw steun krijgen ze **een toelage** van € 30 per maand. Voor € 50 kunnen ze **een training** volgen.

🙏 **Bidden** Bid voor de kerk in het hindoeïstische India. Bid dat zij, ondanks alle weerstand in de samenleving, verder mag groeien. Niet alleen in aantal maar ook in geloof.

De opbrengst van de collecte wordt bestemd voor het GZB-programma in India. Komt er meer binnen dan nodig, dan gaat dat naar andere GZB-programma's in Azië.

# EEN N EEN HANDVOL KOREN 2021



## Een dagboek voor jong en oud!

- Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren.
- Het dagboek kost € 12,50. Ruim € 8 gaat naar het zendingswerk van de GZB.

Bestel via uw plaatselijke zendingscommissie

Postbus 28  
3970 AA Driebergen  
0343 - 51 24 44  
[info@gzb.nl](mailto:info@gzb.nl)  
[www.gzb.nl](http://www.gzb.nl)  
IBAN: NL91 INGB 0690 7624 45  
Periodiek nr 3, najaar 2020



zending verbindt