

LeeR

CATECHESE
ONDERBOUW

& LEEF

UIT JE

BIJBEL

BOEKJE



VAN:



LEER & LEEF?

Dit boekje wil je helpen om goed en echt te leven.

Echt leven is het leven dat je krijgt door geloof in de Heere Jezus. Hij geeft zelfs eeuwig leven, bestand tegen alles!

Geloven gaat niet vanzelf, je moet en mag het leren! Telkens weer en telkens méér. Onder andere op catechisatie.

Vandaar dus dit catechisatieboekje: **Leer & Leef!**

Colofon

Leer & Leef is een uitgave van de HGJB
hgjb.nl

Redactie

Eline van Vreeswijk
Herman van Wijngaarden

Vormgeving

deelstraendejong.nl

© HGJB 2018

Teksten uit de Heidelbergse Catechismus komen uit 'Een eigentijdse weergave' van dr. W. Verboom (uitg. Boekencentrum).
Teksten uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis komen uit 'Belijdenisgeschriften van de Protestantse Kerk in Nederland' onder redactie van K. Zwanepol en C.H. van Campenhout (uitg. Protestantse Pers).

INHOUD

DE BIJBEL

- 1 MEER DAN BIJBELKENNIS 3
- 2 GENOEG OM TE GELOVEN 7
- 3 NIET ZO MAKKELIJK ALS EEN STRIPBOEK 11

GOD DIENEN

- 4 ZELFGEMAAKTE (DENK)BEELDEN 15
- 5 EEN GOEDE NAAM 19
- 6 DE SCHEPPING ZUCHT 23
- 7 (GEEN) ZIN OM TE ZONDIGEN 27

GOD DE ZOON

- 8 ER IS AL VOOR JE BETAALD! 31
- 9 NIEUW LEVEN! 35
- 10 VER WEG OF DICHTBIJ? 39
- 11 ALS JEZUS TERUGKOMT 43

RELATIES

- 12 KIJK EENS OM JE HEEN! 47
- 13 VERKERING IS GEEN SPEELGOED 51
- 14 SEKSUALITEIT IS BIJZONDER! 55
- 15 'IK BEN HOMO! WAT NU?' 59



**MEER DAN
BIJBELKENNIS**

*Waarom zou ik in
de Bijbel lezen?*

**KAN IK NIET NIET ZO
GOED ZONDER?**

Leren VAN DE PRAKTIJK

IK LEES DE BIJBEL OMDAT...

We hebben thuis waarschijnlijk meerdere bijbels liggen. Maar lezen we er ook in? En als je erin leest, waaróm lees je er dan in?

OM OVER NA TE DENKEN EN TE PRATEN

1. Hoe vaak lees je gemiddeld voor jezelf (dus niet aan tafel, in de kerk of op school) in de Bijbel?
 - elke dag
 - een paar keer per week
 - één keer per week
 - één keer in de twee of drie weken
 - één keer per maand
 - nog minder of (bijna) nooit
2. Als je erin leest – of zou lezen – wat zijn voor jou dan de belangrijkste twee redenen?

Vul aan: Ik lees de Bijbel omdat...

 - ik God (beter) wil leren kennen
 - ik wil weten hoe ik als christen kan leven
 - ik kennis van de Bijbel wil hebben
 - ik bemoedigd wil worden
 - ik (soms) troost nodig heb
 - ik op z'n tijd vermaand moet worden
 - anderen dat van mij verwachten

MINIPREEK

BLIJDSCHAP

Je zou er gewoon eens bij moeten zijn als ergens in de wereld een bevolkingsgroep voor het eerst een bijbel in de eigen taal krijgt: de feestelijke ontvangst, de blijdschap in de ogen, de eerbied waarmee het eerste exemplaar wordt doorgebladerd. Aan alles zou je zien hoe belangrijk dit moment is voor deze mensen: dit is nu waar ze zo lang naar hebben uitgekeken...!

Waarom? Is het omdat ze nu eindelijk mee kunnen doen met bijbelkennisvragen in een quiz? Omdat ze nu tenminste beter de oorsprong van de westerse cultuur zullen begrijpen? Of misschien omdat het gewoon leuk is om de spannende verhalen te lezen over Abraham of David? Nee dus, dat zijn niet de redenen waarom deze mensen zo hebben verlangd naar een eigen bijbel. Het gaat om meer dan bijbelkennis.

Natuurlijk geeft de Bijbel veel interessante informatie en spannende verhalen. Maar als dat het enige is, gaat het boeiende er gauw weer af. Wat bijbel lezen vooral zo mooi maakt, is dat je er veel méér van kunt verwachten. Het belangrijkste is dat God zich daarin bekend maakt. Hij vertelt wie en hoe Hij is; en hoe wij met Hem mogen leven! Hij is het zelf die door de Bijbel tot ons spreekt! Daarom hebben die mensen over wie het aan het begin ging gelijk: de Bijbel is een boek om met dankbaarheid, blijdschap en eerbied te lezen!

LEREN VAN DE BIJBEL

REDENEN

Waarom zou je de Bijbel lezen? Over die vraag heeft de apostel Paulus kort en duidelijk iets geschreven in 2 Timotheüs 3:14-17. Hij schrijft het aan Timotheüs, een jonge leerling van hem. Paulus vindt het belangrijk dat Timotheüs 'de heilige Schriften' (dat is de Bijbel) aandachtig blijft lezen! Ze wijzen hem de weg door het leven.

a. Zet de redenen op een rij die Paulus noemt om de Bijbel te lezen.

b. Begrijp je wat hij met elke reden bedoelt?

c. Welke reden spreekt jou het meest aan?

d. Welke vind je het moeilijkst of minst aansprekend?

De wet van de HEERE is
volmaakt,
zij bekeert de ziel;
de getuigenis van de
HEERE is betrouwbaar,
zij geeft de eenvoudige
wijsheid.

Psalm 19:8

LEREN *van de traditie*

TO THE POINT
★

Waarom heeft God de Bijbel gegeven?

- ★ Hij wil dat mensen Hem leren kennen.
- ★ De Bijbel wijst de weg in levensvragen.
- ★ De Bijbel laat zien hoe je in de praktijk met de Heere kunt leven.



HOMETRAINER

Lees de komende week in ieder geval Psalm 19, Psalm 25:4-15 en Psalm 119:97-104. Vertel de volgende keer welk psalmgedeelte je het mooiste vond. Wat heb je daarin ontdekt over Gods Woord?

NEDERLANDSE GELOFSBELIJDENIS

ARTIKEL 2A

Wij kennen God door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. [-] Ten tweede geeft hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen door zijn heilig en goddelijk Woord, namelijk zoveel als voor ons nodig is in dit leven, tot zijn eer en de zaligheid van de zijnen.'



PUNAISE

Blank lined area for writing notes.

2

GENOEG OM TE GELOVEN

Hoe is de Bijbel ontstaan

HIJ IS WEL
ERG DIK...

Leren VAN DE PRAKTIJK

VERTELLEN

Gelukkig hoef je niet de hele Bijbel gelezen te hebben om te kunnen geloven. Maar het helpt wel. Hoe beter je God leert kennen, hoe meer redenen je ontdekt om Hem te vertrouwen. Daarom is het ook goed om met elkaar over de Bijbel te praten. Gewoon aan elkaar vertellen wat je hebt ontdekt! Bijvoorbeeld aan de hand van de volgende vragen.

OM OVER NA TE DENKEN EN TE PRATEN

1. Welke persoon in de Bijbel (behalve God en Jezus) spreekt jou het meest aan? Waarom?
2. Welke bijbelgeschiedenis vind jij het mooist? Wat leert deze geschiedenis je over God?
3. Heb je een favoriete bijbeltekst?

MINIPREEK

BIBLIOTHEEK

Waarom is de Bijbel eigenlijk zo dik? In jouw bijbel misschien wel tweeduizend bladzijden. Had dat niet wat minder gekund? Zeker in deze tijd is er toch niemand meer die zomaar een boek van tweeduizend bladzijden doorleest? Dat is waar. Toch mogen we blij zijn dat we ons geloof niet hoeven te baseren op een boekje van vijftig bladzijden dat je in één avond uitleest. Gelukkig heeft God méér gegeven!

Als het erom gaat *wat* je moet geloven, kun je dat inderdaad wel op één A4 samenvatten. Denk maar aan de Twaalf Artikelen van het geloof. Maar wil je weten *in wie* je moet geloven, dan heb je veel méér woorden nodig. Vergelijk het maar met een beroemd persoon. Als je die interessant vindt, dan wil je zoveel mogelijk over hem weten: wat hij heeft gedaan, hoe mensen hem hebben leren kennen, wat zijn denkbeelden zijn, enz. Zo is het ook met de Heere God. De Bijbel is één grote bibliotheek over de belangrijkste en interessantste Persoon die er bestaat!

Dat is heel bijzonder. Aan die bibliotheek hebben wel veertig verschillende mensen geschreven. De meeste kenden elkaar niet eens. Toen Paulus zijn brieven schreef, was Mozes bijvoorbeeld al 1500 jaar eerder gestorven. Toch merk je dat ze allemaal dezelfde God hebben gekend en gediend. Over Hem schrijven zij. Ze werden daarbij geleid door de Heilige Geest. Die is ten diepste de ene Auteur van de hele Bijbel. Er had nog veel méér in de Bijbel kunnen staan, maar dit is genoeg. Jij hoeft in ieder geval niet te zeggen: ik weet te weinig om in Hem te kunnen geloven!

LEREN VAN DE BIJBEL

BEWERINGEN

'De Bijbel? Dat is een verzameling oude boeken waar je in deze tijd niks aan hebt.' Dat zeggen mensen nú, maar ook in de tijd van Petrus werd dat beweerd. In zijn eerste brief gaat Petrus daarop in. Lees 2 Petrus 1:19-21. Probeer met eigen woorden te zeggen hoe Petrus zou reageren op de volgende beweringen.

a. 'De Bijbel is verzonnen door mensen, net zoals de Griekse mythen.'

b. 'Voor je dagelijkse leven heb je niks aan de Bijbel.'

c. 'Je kunt met de Bijbel alle kanten op, iedereen haalt eruit wat hij wil.'

d. 'Het is nog maar de vraag of alles in de Bijbel waar is.'

LEREN van de traditie

NEDERLANDSE GELOFSBELIJDENIS

ARTIKEL 4

De Heilige Schrift is voor ons vervaardigd in twee delen: het Oude en het Nieuwe Testament. Dit zijn canonieke boeken, waartegen niets valt in te brengen. Hiertoe worden in Gods kerk gerekend... [zie onder To The Point].

ARTIKEL 7

We geloven dat deze Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat. En dat alles wat de mens dient te geloven om zalig te worden daarin voldoende onderwezen wordt. [-] Men mag geen geschriften van mensen, hoe heilig zij ook geweest zijn, gelijk stellen met de goddelijke geschriften, noch de gewoonte met de waarheid van God (want de waarheid gaat boven alles), noch het grote aantal, noch de oudheid, noch de concilies, decreten of besluiten.

TO THE POINT
★
De Bijbel

OUDE TESTAMENT

★ Vijf boeken van Mozes

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

★ Geschiedenis

Jozua
Richteren

Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken

★ Poëzie

Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied

★ Grote profeten

Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël

★ Kleine profeten

Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi



NIEUWE TESTAMENT

★ Geschiedenis

Mattheüs
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen

★ Brieven

Romeinen
1 Korinthe
2 Korinthe
Galaten
Efeze
Filippenzen
Kolossenzen

1 Thessalonicenzen
2 Thessalonicenzen
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus
Filemon
Hebreeën
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas

★ Profetie

Openbaring

U onderzoekt de Schriften,
want u denkt daardoor
eeuwig leven te hebben,
en die zijn het die van Mij
getuigen.

Johannes 5:39