



Leer

CATECHESE
ONDERBOUW

& LEEF

UIT JE
BIJBEL
BOEKJE



VAN:

LEER & LEEF?

Dit boekje wil je helpen om goed en echt te leven.

Echt leven is het leven dat je krijgt door geloof in de Heere Jezus. Hij geeft zelfs eeuwig leven, bestand tegen alles!

Geloven gaat niet vanzelf, je moet en mag het leren! Telkens weer en telkens méér. Onder andere op catechisatie.

Vandaar dus dit catechisatieboekje: Leer & Leef!

Colofon

Leer & Leef is een uitgave van de HGJB
hgjb.nl

Redactie

Eline van Vreeswijk
Herman van Wijngaarden

Vormgeving

Deelstra & de Jong

© HGJB 2016

Teksten uit de Heidelbergse Catechismus in dit boekje komen uit 'Een eigentijdse weergave' van dr. W. Verboom (uitg. Boekencentrum).

INHOUD

- 1 GOD IS ER! 3
- 2 GOD HEEFT ALLES GESCHAPEN 7
- 3 DE DUIVEL IS ER OOK NOG 11
- 4 GOD DIE JOU GEMAAKT HEEFT! 15
- 5 GOD ALS VADER 19
- 6 IK DOOP U... 23
- 7 IK GELOOF! 27
- 8 GELOVEN MAG JE LEREN! 31
- 9 EEN HEILIGE DAG! 35
- 10 NEEM JEZELF MEE NAAR DE KERK! 38
- 11 LEREN, BEKEREN EN EROP TEREN 43
- 12 EXTRA VADER- EN MOEDERDAG 47
- 13 GOED AF MET DE OVERHEID? 51
- 14 NIET STELEN MAAR DELEN 55
- 15 GOED SPREKEN 59



GOD IS ER!

Bestaat God?

**IS HIJ IN MIJ
GEÏNTERESSEERD?**

MINIPREEK

SIGNALEN VAN GOD

Je kent ze vast wel: mensen die op een persoonlijke manier kunnen getuigen van hun geloof in God. Maar het kan ook anders. Er zijn ook mensen die zich afvragen of God wel bestaat! Zij zeggen: 'Ik merk nooit wat van God. Hij laat niks van zich horen!' Misschien denk je dat zelf ook wel eens...

Dat zou niet vreemd zijn, want zelfs veel gelovigen hebben dat soort gedachten wel eens (gehad).

Dat komt natuurlijk doordat je God niet kunt zien. Maar ook omdat God – als Hij bestaat – moeilijk te begrijpen is. Bovendien lijkt het vaak dat je net zo goed zónder God kunt leven als mét God. Begrijpelijk dat je dan soms twijfelt of Hij er wel is.

Maar de belangrijkste oorzaak is dat je er een geestelijke antenne voor nodig hebt om Zijn signalen op te vangen. Met zo'n antenne word je helaas niet geboren. Sterker nog: van nature willen we liever helemaal niks met God te maken hebben...

Hoe kan het dan dat er mensen zijn die er toch vast op vertrouwen: God is er, en Hij is er voor mij? Zij hebben Zijn signalen opgevangen in de Bijbel. Ze ervoerden dat God daardoor tot hen sprak. Ze hebben Hem ontmoet in de verhalen over de Heere Jezus. Misschien ben je zelf wel zo iemand. En anders: vraag of God ook jouw hart openzet voor Zijn signalen. Dat wil Hij zeker doen!

Leren VAN DE PRAKTIJK

GOD OF TOEVAL?

Je zou eens moeten googelen op afbeeldingen voor 'mooie vlinders' of gewoon 'vlinders'. Kies een vlinder die je opvalt door zijn schoonheid en kijk daar even rustig naar. Hoe zou het komen dat dat zo mooi is? Is dat gewoon toeval, of is er een Ontwerper achter? Zou je de hand van God hierin kunnen herkennen?

OM OVER NA TE DENKEN EN TE PRATEN

1. Wat lijkt jou het meest voor de hand te liggen? God of toeval?
2. Als God deze vlinder ontworpen heeft, wat zegt dat dan over God?

Dat God deze vlinder zo gemaakt heeft kun je niet bewijzen. Er zijn genoeg mensen die toch geloven dat hij het product is van louter toeval. Maar ook dat kun je niet te bewijzen. Misschien heb je er wel méér geloof voor nodig dan wanneer je gelooft dat God de Schepper is.

LEREN VAN DE BIJBEL

IK BEN ER(BIJ)

In de Bijbel zegt God niet: 'Ik besta!' – alsof Hij Zijn best moet doen om dat te bewijzen. Hij zegt: 'Ik *ben!* Ik ben er (bij) en je kunt Mij ontmoeten!' Kijk maar hoe dat ging met Mozes in de woestijn van Egypte. Lees Exodus 3:1-7 en 10-14.

- a. Onderstreep de vijf zinnen die jij het meest belangrijk vind in dit gedeelte.
- b. Bedenk bij deze zinnen een gedachte of een gevoel dat Mozes er misschien bij gehad heeft. Bijvoorbeeld: schrik, angst, of zoiets als 'wow'.
-
- c. Als jij toen bij het volk Israël gehoord had, zou jij dan geloofd hebben dat God er (bij) was? Hoe zou jij gereageerd hebben?
-
- d. Stel dat God vandaag op een bijzondere manier aan jou zou laten merken dat Hij er is en dat Hij met jou te maken wil hebben, hoe zou jij dan reageren?
- Blij: 'Nu weet ik het zeker!'
 - Met schrik: 'Wat gaat U nu doen?'
 - Bang: 'U zult wel boos op mij zijn!'
 - Dankbaar: 'Fijn om U zo te mogen ontmoeten!'

God zegt:

Ik heb lief wie Mij
liefhebben, en wie Mij
ernstig zoeken, zullen
Mij vinden.

Spreuken 8:17

LEREN *van de traditie*



PUNaise

A vertical white rectangular area with a scalloped bottom edge, containing horizontal lines for writing.

NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS – ARTIKEL 1

Wij belijden met hart en mond dat we geloven in God. Hij is de God van Israël, de Vader van onze Heere Jezus Christus. Hij is de Enige, de Eeuwige. Hij is de Oneindige; wij begrijpen of zien Hem niet. Hij is de Almachtige, Onveranderlijke, vooral in zijn trouw. Hij is de Volmaakte in wijsheid, Rechtvaardige, de Algoede. Hij is de Bron, die overloopt van alle goeds. Deze God is onze God. Wij prijzen en loven Hem nu en eeuwig.

(Uit: De Nederlandse geloofsbelijdenis – Een eigentijdse weergave; dr. W. Verboom).



HOMETRAINER

Vraag aan je thuisgenoten eens een geschiedenis uit de Bijbel te noemen die voor hen duidelijk laat zien dat God er is.

2

GOD HEEFT ALLES
GESCHAPEN

Is de aarde goed?

WHO IS IN
CONTROL?

7

Leren VAN DE PRAKTIJK

ZIJN KUNSTWERK

Christenen vinden de schepping belangrijk, omdat de Schepper belangrijk is. De schepping is Zijn kunstwerk, waar je zorgvuldig mee omgaat. En dan niet alleen in je eigen tuintje, maar overal. Misschien juist wel op dat stukje grond in jullie wijk (woonplaats) waar andere mensen geen zorg aan besteden.

OM OVER NA TE DENKEN EN TE PRATEN

1. Weten jullie zo'n stukje grond in jullie omgeving? Bijvoorbeeld waar veel afval gegooid wordt of waar veel onkruid groeit?
2. Wat zou de omgeving ervan vinden als jullie dat stukje grond samen gingen opknappen?
3. Doen?

MINIPREEK

ER KAN VAN ALLES GEBEUREN

Ontzettend spannend kunnen ze zijn: videogames waarin de toekomst van de aarde afhangt van de strijd tussen goede en kwade machten. Maar op een bepaalde manier zijn ze ook eng. Stel je voor dat je echt moest leven op een aarde waar zomaar van álles kan gebeuren en waar je nooit weet wie er aan de touwtjes trekt! Dan zou je je toch nooit veilig voelen? En je weet al helemaal niet waar het allemaal op uit zal lopen! Is er eigenlijk wel iemand 'in control'? En zo ja, is hij te vertrouwen?

De Bijbel heeft een heel mooi antwoord op deze vragen. De aarde wordt niet geregeerd door het toeval of het lot, maar door God. Hij is de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft de aarde geschapen als een plaats waar mensen mogen genieten van Zijn goedheid en creativiteit. Hoeveel kwaad er ook in deze wereld is (zie de volgende les), God houdt vast aan Zijn bedoeling ermee. Uiteindelijk is Hij de Enige die aan de touwtjes trekt.

Bij Hem ben je dus ook veilig. Het is waar, er kan nog van alles gebeuren wat wij niet begrijpen, maar niet zómaar van alles. Want God houdt alles onder controle en... ja, Hij is te vertrouwen. Hij wil voor je zorgen als een Vader. Genoeg reden dus om je aan Hem toe te vertrouwen en... te blijven genieten van Zijn goede schepping!

LEREN VAN DE BIJBEL

JOUW EIGEN PSALM

Iemand die heel enthousiast is over de schepping, is de dichter van Psalm 104. Lees de verzen 1-5 en 24-26.

- a. Kies de tien woorden die volgens jou het belangrijkste zijn of die jou het meest opvallen.

- b. Gebruik deze woorden in een eigen 'psalm' van ongeveer zes regels waarin je iets zegt over de schepping.

Weet u het niet?

Hebt u het niet gehoord?

De eeuwige God, de

HEERE,

de Schepper van de

einden der aarde,

wordt niet moe en niet

afgemat.

Er is geen doorgronding

van Zijn inzicht.

Jesaja 40:28

